

Min familie har finner, fjer og sko

Hent bøger PDF



Gerald Durrell

Min familie har finner, fjer og sko Gerald Durrell Hent PDF I andet, selvstændige bind af Gerald Durrells Korfu-trilogi får vi nye kluklattervækkende historier om den engelske familie, der blev træt af deres forkølelseskolde land og besluttede, at de ville bo et sted, hvor solen altid skinnede. De rejste til Korfu og fik alle deres ønsker opfyldt. Her var sol, lys og et meget blåt hav, her var venlige mennesker og en overflod af blomster og oliventræer. Og hver dag var en gave i strålende indpakning.

Gerald Durrell beskriver med stor kærlighed øens rige dyreliv, dens beboere og sin excentriske familie. Mor Louisa kreerer den ene fantastiske middag efter den anden, storebror Larry hamrer på skrivemaskinen dagen lang (og blev senere den verdensberømte forfatter Lawrence Durrell), storebror Leslie elsker jagt og skydevåben, mens storesøster Margo mest bare plejer sig selv. Spiro, den lokale altmuligmand, tager familien under sin beskyttende vinge og redder den gang på gang fra truende katastrofer.

GERALD DURRELL (f. 1925-1995), britisk zoolog, tv-vært og forfatter. Gerald blev født i Indien, der dengang var britisk koloni, som den yngste af tre søskende. Da faderen i 1928 døde, måtte familien vende hjem til England, hvor de bosatte sig i Bournemouth. De kunne imidlertid ikke holde det engelske klima ud og flyttede derfor i 1935 til Korfu. Der blev de i fem lykkelige år, indtil Anden Verdenskrig tvang dem tilbage til England.

Som voksen arbejdede Gerald med at skaffe dyr til alverdens zoologiske haver, og han medvirkede i utallige tv-programmer om dyr og natur. Han bosatte han sig på kanaløen Jersey, hvor han grundlagde Durrell Wildlife Conservation Trust og Jersey Zoo, der fortsat arbejder på at beskytte sjældne og truede dyrearter.

'DET BURDE VÆRE ULOVLIGT AT SKRIVE EN BOG, SOM ER SÅ LEVENDE OG SJOV'
Anders Kofoed, zoolog og forfatter til bl.a. "Superkryb"

I andet, selvstændige bind af Gerald Durrells Korfu-trilogi får vi nye kluklattervækkende historier om den engelske familie, der blev træt af deres forkølelseskolde land og besluttede, at de ville bo et sted, hvor solen altid skinnede. De rejste til Korfu og fik alle deres ønsker opfyldt. Her var sol, lys og et meget blåt hav, her var venlige mennesker og en overflod af blomster og oliventræer. Og hver dag var en gave i strålende indpakning.

Gerald Durrell beskriver med stor kærlighed øens rige dyreliv, dens beboere og sin excentriske familie. Mor Louisa kreerer den ene fantastiske middag efter den anden, storebror Larry hamrer på skrivemaskinen dagen lang (og blev senere den verdensberømte forfatter Lawrence Durrell), storebror Leslie elsker jagt og skydevåben, mens storesøster Margo mest bare plejer sig selv. Spiro, den lokale altmuligmand, tager familien under sin beskyttende vinge og redder den gang på gang fra truende katastrofer.

GERALD DURRELL (f. 1925-1995), britisk zoolog, tv-vært og forfatter. Gerald blev født i Indien, der dengang var britisk koloni, som den yngste af tre søskende. Da faderen i 1928 døde, måtte familien vende hjem til England, hvor de bosatte sig i Bournemouth.

De kunne imidlertid ikke holde det engelske klima ud og flyttede derfor i 1935 til Korfu. Der blev de i fem lykkelige år, indtil Anden Verdenskrig tvang dem tilbage til England.

Som voksen arbejdede Gerald med at skaffe dyr til alverdens zoologiske haver, og han medvirkede i utallige tv-programmer om dyr og natur. Han bosatte han sig på kanaløen Jersey, hvor han grundlagde Durrell Wildlife Conservation Trust og Jersey Zoo, der fortsat arbejder på at beskytte sjældne og truede dyrearter.

‘DET BURDE VÆRE ULOVLIGT AT SKRIVE EN BOG, SOM
ER SÅ LEVENDE OG SJOV’

Anders Kofoed, zoolog og forfatter til bl.a. "Superkryb"



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode